

## Artikel 1: Opgevoed met liefde

---

Iedereen heeft ongetwijfeld het boekje “Opgevoed met liefde” gelezen. Het is het enige boekje dat Suzuki schreef dat ook vertaald is in het Nederlands. Voor alle ouders, leerlingen en leerkrachten die het boekje nog niet gelezen of herlezen hebben, kan ik alleen maar aanraden om zo vlug mogelijk een exemplaar te bemachtigen. Suzuki vertelt over zijn filosofie en zijn geloof dat elk kind een product is van zijn omgeving. Hij ziet het als onze taak om een omgeving te creëren waarin alles mogelijk is. Dit is eigenlijk een fantastisch idee dat we van twee kanten kunnen bekijken.

Ten eerste kunnen we profiteren van onze omgeving. We kunnen zoveel mogelijk halen uit onze vriendenkring, ouders, leerkrachten, leerlingen... Zij kunnen immers zorgen voor een ideale omgeving waarin wij kunnen leren.

Aan de andere kant kunnen wij ook zelf bijdragen aan een betere omgeving voor al deze mensen. Het fantastische in dit idee is echter dat we door zelf actief voor een goede omgeving voor onze collega's te zorgen, er ook voor zorgen dat zij positiever door het leven gaan en ook onze omgeving er dus beter gaat uitzien.

Ik zou de gedachtegang van Suzuki ook eens durven omdraaien en stellen dat niet iedereen enkel een kind is van zijn omgeving maar dat elke omgeving ook telkens gemaakt is door het individu zelf. We hebben dus onze omgeving zelf een beetje in de hand en kunnen onze leefwereld actief beïnvloeden. Het was dus Suzuki's idee dat als wij positief door het leven gaan dat onze leefwereld er zeker heel anders zou uitzien.

Het vraagt misschien ook wel een inspanning om ons steeds weer zo positief op te stellen. Net als het oefenen op ons instrument is het oefenen van onze ingesteldheid en houding echt noodzakelijk als we beter willen worden.

Suzuki was niet enkel een groot denker. Hij had een visie die fantastisch was, maar dat was niet voldoende. Hij leefde ook volgens die visie, hij was zeker ook een “doener”. Door te doen veranderde hij zijn omgeving!!!

**Suzuki zei zelf: “KENNEN + 10 000 KEER DOEN = KUNNEN”**

Ik zou dus hier een experiment willen uitdenken. Als we zien wat Suzuki verwezenlijkt heeft door te “doen”, vraag ik mij af wat er kan gebeuren als we allemaal beginnen te “doen”.

We kennen allemaal Suzuki's filosofie en levensvisie, maar kunnen we ze ook?

Wat ik zou willen voorstellen is dat we allemaal 10 000 keer echt proberen te “doen” zoals Suzuki.

Toon respect voor je omgeving en wees positief, want zij maken u.

Jij maakt en beïnvloedt ook je omgeving.

Voed ook jezelf op met liefde. Zie jezelf graag, dat zal ook je omgeving veranderen.

**Of is de franse vertaling van de titel: “Opgevoed met liefde” in deze communautair moeilijke tijden misschien toch beter: “Vivre, c'est aimer”!!!**